



Werk Van God

Op zaterdag 8 juli 2023 zegt prophet Ernest Owusu aan mij: *"I am standing with you in a place and the number there is 22"*

Op vrijdag 4 augustus om 07:00 uur arriveer ik op ons Peniel bedrijfsadres gelegen aan de Jan Tooropstraat no 22. Zoals iedere dag gebruikelijk, bid ik bij aankomst tot de HEERE en richt mijn gezicht op een huis waarvan de eigenares 9 maanden van het jaar in Nederland woont en slechts 3 maanden het huis bewoont. Ik zeg in mijn gebed aan God, *"HEERE, als mevrouw Linda het huis eens wilt verkopen HEERE, dan wil ik het t.b.v. Peniel kopen. U kent mijn financiële condities, u weet waartoe ik instaat ben en welke mijn limitaties zijn. Maar U O HEERE kan alles."*. Na het gebed liep ik mijn kantoor binnen en liet alles over aan God zonder er verder aan te denken. De volgende dag om 13:00 uur (dus binnen 30 uren na mijn gebed) stuurt mevrouw Linda, de eigenares van het huis, iemand naar mij toe om mij te vragen als ik het huis wil kopen. Ik zeg aan de boodschapster dat ik geïnteresseerd ben omdat ik in mijn ochtend gebed van gister hiervoor heb gebeden. Alle partijen waren sprakeloos geworden. Deze boodschap werd overgebracht en op dinsdagmorgen hebben Linda en ik een gesprek gehad ten kantore van Peniel.

Ik vertelde haar over mijn gebed en zij op haar beurt geeft aan dat ze God gevraagd had om het huis te mogen verkopen en zonder tussenkomst van een makelaar en a.u.b. aan een bekende persoon.

Mijn gebed was dus geen toeval maar de HEERE was aan het werken. Ik heb Linda aangegeven, waarvoor ik tot De HEERE heb gebeden, en geïndiceerd welke mijn mogelijkheden waren, mijn limitaties heb ik eveneens op tafel gelegd, maar bovenal heb ik aangegeven dat ik er NIET over wil onderhandelen omdat ik anders in de stoel van God zou gaan zitten en dat kan niemand. Ik vroeg Linda dus om haar prijs door te geven en zij gaf aan dat ze de HEERE zou raadplegen.

Linda vertrok 3 dagen daarna wederom naar Nederland en zij belde mij een week na haar vertrek om mij door te geven welk bedrag God op haar hart had gelegd.

Ik ging terstond ermee akkoord zonder taxatie-rapport en zonder persoonlijke observatie m.b.t. de conditie van huis en terrein. **Ik had immers gezegd dat ik niet zou onderhandelen en alles aan de HEERE zou overlaten.**

In verband met een overlidingsgeval moest Linda plotseling terug komen. Na de begrafenis hebben wij alle gemaakte afspraken vastgelegd en ondertekend. Vanwege mijn ervaring in onderhandelingen en integriteit daaraan gekoppeld, heb ik steeds getracht zodanige bewoordingen te kiezen dat niemand benadeeld zou worden en ook niemand bevoordeeld zou zijn. Wij hebben ons steeds door de HEERE laten leiden. Wij hebben tevens gekozen voor Notaris Kitty Olf wie zelf ook apostel is in een bekende locale Christelijk Gemeente. Door mij is toen de afgesproken aanbetaling gestort op de bankrekening van Linda

Na haar vertrek terug naar Nederland werd besloten om begin van het jaar 2024 de notaris te raadplegen en middels een koopovereenkomst alles juridisch te bekrachtigen.

Dit ging te simple volgens satan dus werd er roet in het eten gezet en door Linda allerlei gedachten in te prenten werd er bij haar ontevredenheid gecreerd.

Ik heb toen aangegeven dat het nimmer de bedoeling mag zijn dat een partij unhappy is en dat ik in het uiterste geval de afspraken terug wil draaien.

Door Linda is toen voorgesteld dat wij de HEERE zouden raadplegen.

Het resultaat was ongelooflijk. De HEERE heeft o.a. aan Linda aangegeven dat **HIJ geloofd moest worden** en ik kreeg de boodschap dat het huis niet nieuw is, dat ik het moest kopen met alle tekortkomingen en ik kreeg van de HEERE een maximale termijn van volledige betaling.

Diverse gesprekken werden hierna gevoerd ter voorbereiding van de ondertekening van een Koopovereenkomst welke uiteindelijk op maandag 11 maart 2024 ten kantore van notaris Kitty Olf werd getekend. Thans is Peniel koper van het huis en schrikt u niet, het huisnummer is 22.

Woorden schieten mij tekort om Linda te bedanken, and Lord it is YOU who did it Finally, Finally, Finally. Op de gevel van het huis is intussen een groot bord aangebracht

"TO GOD BE THE GLORY"

en daaronder de logo van Peniel.

"Thank You Lord Jesus, You Did It Again"

"Vraag en er zal je gegeven worden" - Matteüs 7:7